

אסקימו לימון המקומונים וחשיבותם



על צורך הציבור לדעת, והחינוך הוא אחד הנושאים המקומיים המובילים. כל הורה רוצה לדעת מה קורה בביה"ס של הבן שלו; אם יש שם "זולה" בה מותר לעשן, אם המחנכת של ח' 5 אכן מנבלת את פיה, אם מנהל ביה"ס הוא גם איש מעש ולא רק איש חזון שאותו הוא מקפיד להציג במפגשים עם ההורים, אם הרשות המקומית אכן מעניקה לחינוך את כל הכספים שמגיעים לו ועוד. המקומון עושה במידה מסוימת עבודה, שבלעדיו אולי היינו עושים לבד; מרכלים יותר, בודקים יותר ואולי לא; אולי היינו נותנים לדברים להתנהל כמו שהם, שגם זה לא חיובי במיוחד. אז למקומון יש ערך, וכיון שכך – צריך לנצל אותו לתועלת בית הספר.

"צהובון", "אפילו" הנייר לא סובל את הכתוב, "זבל", "כל טוב הארץ" ועוד, הם הכינויים שנשמעים לא אחת בהתייחסות למקומונים. ובכל זאת כולם קוראים אותם. אבל כ-ו-ל-ם!

מן הראוי להבחין; יש מקומונים שיוצאים על ידי ספקי תקשורת מובילים, כמו רשת ידיעות אחרונות, מעריב או שוקן. מקומונים אלה שונים לא אחת מהותית ממקומונים שיוצאים על ידי יזמים פרטיים. אין הכוונה כאן לסוג ערכית או מהותית מקומון זה או אחר. יש מקומונים "פרטיים" שהם מצוינים, ויש מקומונים של רשתות גדולות, שלא אחת "חוטאים" בנטייה לצהוב. ההגדרה מקומון לצורך כתיבת פרק זה מתייחסת למדיה שמדווחת על הקורה בחצר האחורית, הפרטית, ולא מדיה ארצית.

אז מה יש במקומונים שמושך כל כך? בדיוק כל מה שכבר נכתב; הם מדווחים על דברים רכילותיים וסנסציוניים, הם כתובים בשפה פרובוקטיבית ומתגרה, הם חושפים את ה"כביסה המלוכלכת", הם חודרים ל"חדרי חדרים" – להיכן שאיש לא מעז להיכנס, אבל כל אחד "מת לדעת" מה יש שם. והכי חשוב; הם כותבים על מישהו שכולם מכירים, שפוגשים אותו ברחוב, או שנתקלים בו באירוע מקומי.

ועם העולם הזה מנהל ביה"ס, איש החינוך, הערכים והחזון צריך לשתף פעולה. אז כמו שלא בוחרים משפחה, גם לא תמיד בוחרים מול מי לעבוד. המקומון קיים וצריך לשתף אתו פעולה.

וכיון שהמקומונים קיימים, סימן שהם עונים



הפקות ואירועים, לילדים, ולמבוגרים מגוון של תיאטרוני בובות שעות סיפור ומופעי חיות הצגות שחקן, ושחקנים קוסמים, קסמים ולהטוטים. הפעלות בסגנון עמים מאהל בדואי ומאהל אינדיאני!

ימי הולדת בסגנונות שונים מופעים מוסיקליים קרקס, קפוארה ולהטוטים ערבי זמר וקריקן,

יש אפשרות להכין ולערוך אירוע על פי דרישת הלקוח

אצלנו חגיגה לקטנים ולגדולים.

נשמח לשמוע ולהשמיע כגאווה נא אלה

טלפון: 03-5299849 נייד: 052-8931475/6
כתובת אתר www.wkismey-yaldut.co.il